

FIDESCO BELGIË VZW

Werft vrijwilligers en zendt ze uit

Bertrand GOETHALS

Samen met een andere vrijwilliger naar een onbekende uithoek van de wereld worden gestuurd om er je talenten en professionele vaardigheden in dienst te stellen van de plaatselijke bevolking. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar toch zendt FIDESCO jaarlijks verscheidene enthousiaste vrijwilligers naar christelijke partnerorganisaties.

Thérèse Van Eyken (25) is nog maar pas terug uit Cambodja, waar ze een jaar lang Engels gaf in de technische school en de hotelschool Don Bosco in Sihanoukville. Ze is een van de 74 vrijwilligers die FIDESCO in 2020 kon uitzenden naar 28 partnerlanden om daar hun persoonlijke en professionele competenties beschikbaar te stellen in humanitaire- en ontwikkelingsprojecten.

„Mijn missie in Cambodja was allereerst Engels onderwijzen, maar daar hoef je je niets baanbrekends bij voor te stellen”, zegt Van Eyken. „Om te beginnen sloeg COVID-19, net als in de rest van de wereld, hard toe in Cambodja. Daardoor sloten de scholen deels. Dan komt het erop aan creatieve oplossingen te vinden, samen met de andere vrijwilligers, de partnerorganisatie en FIDESCO. Ik nam de tijd om naar de ander toe te stappen en ontdekte vriendschap in kleine gebaren. Het ging me er niet per se om doelstellingen te behalen

in het vak Engels, maar veeleer om een jaar lang echt beschikbaar te zijn voor mensen die me nodig hadden.”

Thérèse Van Eyken werd niet voor de leeuwen gegooid. FIDESCO maakt zich sterk dat het vrijwilligers degelijk voorbereidt en ook op het terrein scherp blijft opvolgen. De voorbereiding bestaat uit een ‘onderscheidingsessie’ en een ‘uitzendsessie’. „Met een werkboek, een opleiding en videomateriaal word je klaargestoomd om het beste van jezelf te geven in een vreemd land, waar een cultuurshock om de hoek loert”, zegt Van Eyken. „Ook de spirituele beleving komt uitgebreid aan bod. Voor mij was dat alleszins belangrijk, aangezien ik gelovig ben en al langer zin had om me in te zetten voor de Kerk en voor mijn medemens. In de Don Boscoschool waren een priester en vijf broeders, in een land waar christenen in de minderheid zijn. Het was dus geen uitgesproken christelijke missi-oneringsopdracht, maar ik deed



Thérèse Van Eyken in Cambodja, uitgezonden om er in een Don Boscoschool Engels te onderwijzen. © FIDESCO België

het wel vanuit mijn christelijke overtuiging.”

FIDESCO ontstond in de schoot van de Gemeenschap Emmanuel in Frankrijk, in 1981. Enkele jaren later ontsproot er ook een Belgisch tak die sindsdien jaarlijks vrijwilligers zendt naar de partnerlanden waar de vzw actief is. Dat gebeurt steeds als een tandem. Koppels met belangstelling kunnen samen worden uitgezonden, individuele vrijwilligers krijgen een partner toegewezen.

Op het terrein vervoegen de vrijwilligers projecten van de plaatselijke Kerk. De meeste werken in de medische sector,

het onderwijs, maatschappelijk werk, landbouw of techniek, maar voor elk vakgebied heeft FIDESCO een geschikte plek. Als tegenprestatie voor hun inzet betaalt FIDESCO hun vliegticket, verzekeringen en een bescheiden maandelijkse vergoeding waarmee de vrijwilligers kunnen rondkomen.

De voorbije jaren waren Belgen via FIDESCO actief in Colombia, Madagaskar, de Filipijnen, Cambodja en Kameroen. Bovendien steunt FIDESCO projecten in Guineë, Haïti en Rwanda.

U verneemt meer op de website www.fidESCO-international.org/be.

Advertentie

Iedereen kan bidden

James Martin

James Martin
Iedereen
kan bidden

Bestelbon

Stuur deze bon terug naar Halewijn Uitgaven

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen